

## **İnsanlık Çağı: Antropozen Açmazı ile Yüzleşme**

İnsansal varoluşun büyük bir bölümünde, şu andaki ve son günlerin güneş ışığında - su, rüzgâr ve odunda - toplumu güçlendirmek için hayatta kaldık. Son üç asırdır, hayatımıza güç katmak için fosil - güneş ışığı - kömür, petrol ve doğalgaz – saklamaya geçtik ve şimdi tekerleklerimizi döndürmek ve dünyamızı aydınlatmak üzere, en çok bu eski güneş ışığına, eski bitki ve hayvanların fosilleşmiş karbon kalıntılarına bel bağladık. Fosil yakıtlar, insan kurumunun – sağladığımız gıdanın, maddi zenginliğimizin ve nüfusun - olağanüstü büyümesini sağladı. Yirmi yıldan kısa bir sürede dünya nüfusu 1950'de 2.5 milyardan 2017'de 7,5 milyara ulaştı ve biz de bu zaman zarfında bitimli gezegenimizin kara, deniz ve atmosferini değiştirdik.

Bilim adamları insanın egemen olduğu bu yeni devri, Antroposen veya "İnsan Çağı" olarak adlandırıyorlar. Sürekli fosil yakıt kullanımından kaynaklanan endişe verici eğilim çizgileri – sıcaklık artışları, en uç hava koşulları, eriyen buzlar ve yükselen denizler - insanlığın süregelen refahının risk altında olduğunu gösteriyor; zira yaban hayatı habitatları ve türleri kaybolduğunda, kirlilik birikir ve gezegenimiz atık-nefeslerimizden bile ısınır, yok olur. Bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz: Şimdi uygarlık adına yumuşak bir iniş yaratmak için ne yapmak gerekiyor? Uсталık, bilgelik ve aynı fosil yakıtlar, öncelikle şimdiki yenilenebilir güneş ışığından yeniden güç alarak sürdürülebilir bir düşük karbonlu enerji geleceğine köprü kurabilirler mi? Geleceğimiz belki de bu geçişin başarısına bağlıdır.